

Column

Badhoevedorpse 'Blue Monday'

BADHOEVEDORP – Afgelopen maandag was de meest deprimerende dag van het hele jaar. De dag waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Reden? De meeste goede voornemens zijn nu al gestruikeld, de vakanties lijken ver weg, de dagen zijn donker, somber en koud. Zo ook de 'blue monday' in Badhoevedorp. Om 07.30 uur krab ik de blauwe ijskristallen van mijn auto. Het is ijskoud. Ik ga naar de Sporthoeve om mijn baantjes te trekken (ja, dat goede voornemen is gebleven ...) en laat me zakken in het blauwe zwembad, dat vandaag net een tikkeltje kouder en minder behaaglijk lijkt te zijn. Maar na twee baantjes heb ik daar geen last meer van. Na het zwemmen geef ik me over aan de verleiding van een warme sauna en in de kleedkamer constateer ik dat ik voor deze blauwe maandag onbewust een blauwe trainingsbroek heb gekozen in plaats van mijn gebruikelijk zwarte. Eenmaal thuis feliciteer ik mijn jarige jongste zoon en trakteer hem op een ritje naar school in Amstelveen. Een deken van dikke mist heeft zich inmiddels uitgerold over Badhoevedorp en



Amstelveen en ik zoek naarstig naar mijn mistlamp. De mistroostige zandhopen langs de Schipholweg zijn nauwelijks als zodanig identificeerbaar, ik waan mij op een soort maanlandschap met veel rook en donkere contouren om mij heen. In Amstelveen is het niet veel beter. Terug in Badhoevedorp zie je nog steeds geen hand voor ogen. In deze spookachtige, typische deprimerende blauwe maandagmorgen-sfeer maak ik een wandeling met onze trouwe viervoeter en verlies haar in het losloopgebied onmiddellijk uit het oog. Gelukkig vindt zij mij iedere keer weer terug.

Kwam het nog goed afgelopen maandag? Jawell! We eindigden met feest vanwege onze jarige jongen en vanwege het feit dat deze dag er bijna op zat. Op naar de zomer!

Renée