

Column

Waar is de toverdrank?

BADHOEVEDORP – Fans van de avonturen van Asterix en Obelix weten hoe ieder verhaal begint. Heel Gallië was bezet door de soldaten van Ceasar. Héél Gallië? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk. Anne Marie Kamevaar fluis-terde me in dat het lijkt alsof Badhoevedorp in dezelfde po-sitie verkeerd als het Galli-sche Dorp van Asterix en Obelix.

Wie zijn dan onze bezetters? Ik kan er wel een paar beden-ken. Zoals Rijkswaterstaat, die een weg gaat omleggen voor eigen plezier, waarbij de doorstroming eerste prioriteit is en het voorkomen van over-last voor Badhoevedorp de laatste. Ook Schiphol is een grote bezetter met ambities voor een derde terminal in onze achtertuin, wellicht voorzien van winkelcentrum. Voor de winkeliers in ons dorp een dreiging, net als het Outletcenter in Zwanenburg? De gemeente Haarlemmer-meer moet ons dorp volbou-wen waardoor het landelijke en vooral groene karakter van het dorp ernstig onder druk staat. Nog een bezetter, de Stadsregio Amsterdam, die het verdwijnen van OV-voor-



zieningen bestempeld als 'jammer maar helaas voor Badhoevedorp'.

De Badhoevedorpers, net als de Galliërs, vechten wel voor hun zaken. Maar wat wij mis-sen is de magische toverdrank die onoverwinnelijk maakt. Wij hebben een fraaie apo-theek, een aantal goede huis-artsen, maar missen een druï-de, die met zijn gouden snoeimes maretak snijdt en to-verdrank maakt. Wij hebben geen Obelix, die als klein jon-getje in de ton met toverdrank viel. Worden wij overvleugeld door onze bezetters?

Nee, net als de Galliërs blij-ven we moedig weerstand bie-den. Door in te spreken bij be-langrijke beslismomenten, door onze stem te laten horen in raden, commissies en ver-gaderingen, door te participe-ren waar dat maar kan. Mon-digheid en solidariteit! Badhoevedorpers laten van zich horen! Dát is onze tover-drank!

Renée