

Column

Terreur op straat

BADHOEVEDORP – De recente aanslagen in Parijs maken dat je met een wat minder onbezorgde blik naar situaties in je eigen omgeving kijkt. Bang? Nee, echt bang ben ik niet, alhoewel ik me wel af en toe afvraag waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn. Afgelopen donderdag haalden twee onverlaten het in hun hoofd om op klaarlichte dag – 's middags omstreeks 14.00 uur, midden op de Zeemanlaan iemand ernstig te bedreigen en vervolgens een mep op het hoofd te verkopen met het vuurwapen. Midden op de dag! En midden op de Zeemanlaan, een van de drukste punten in het zo rustige Badhoevedorp. En er vervolgens met een scooter vandoor gaan. Het slachtoffer was flink gewond en is door de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ik sprak kort daarna een ooggetuige, die flink was geschrokken van dit voorval. En dat begrijp ik heel goed. Dit soort 'wilde Westen' taferelen maak je (gelukkig) niet dagelijks mee. Toen ik na ongeveer een uur een boodschap ging doen bij de supermarkt was de Zeemanlaan helemaal afgezet met linten. Het regende inmiddels. Er was volop politie in felge-



kleurde hesjes aanwezig, die schuilend in de bushokjes met mensen stonden te praten. De anders zo lieflijke Zeemanlaan kreeg een dreigende aanblik en bij het oversteken verwachtte ik ieder moment te worden aangehouden met de vraag wat ik daar deed. Vervolgens liep ik in een voor dat tijdstip vrij rustige supermarkt. Logisch, want de Zeemanlaan was helemaal afgezet. Een dag later was het weer gezellig druk bij de supermarkt, maar toen be kroop me voor het eerst het gevoel: als nu een halve zool met zo'n bomgordel binnenloopt zijn we toch mooi de sigaar. Datzelfde gevoel had ik toen ik op een andere drukke plek was dit weekend. Nee, ik ben niet bang, ik wil niet bang zijn, maar ik ben wel alert.

Renée