

Column

Waar mag de hond los?

Deze week werd ik uitgenodigd aan te sluiten bij een groep bezorgde hondenbezitters. Een prima initiatief waaraan ik graag aandacht wil besteden. Al eerder voorzag ik op deze plek de problemen voor hondenbezitters om hun hond in de nabije toekomst nog los uit te kunnen laten in Badhoevedorp. De plannen voor het nieuw aan te leggen Park Quatrebras omvatten een postzegeltje, waar je hond los mag lopen. Het losloopegebied voor honden op de kop van de Dellaertlaan/Egelantierstraat staat op de nominatie om te sneuvelen, wanneer de Schuilhoeve-plannen worden ingezet. Dan zullen er op deze plek woningen komen. En de Veldpost-plannen, met naast de sportvelden ook een 'bos', liggen qua uitvoering ook tot minstens 2023 in de koelkast. De vage opmerkingen dat er mogelijk bij de geplande fietstunnel een soort van park zou komen blijven vaag, helemaal nu de aanleg van het fietspad aan de andere kant van de tunnel zwaar onder druk staat. Ook het veelbelovende Groene Lint door het dorp zal in de toekomst geen mogelijkheden bieden voor loslopende honden. Kortom, heel veel onduidelijkheden over de



toekomst maar wel de dreiging voor de huidige losloopegebieden. Natuurlijk, als ik met mijn hond eens een fikse wandeling wil maken ga ik met de auto naar het Amsterdamse Bos of het strand. Ik heb ooit een poging ondernomen met de fiets te gaan, met Lola er naast, maar zij haalde het al amper naar het pontje Ome Piet. Maar het moet straks toch niet zo worden dat ik voor de dagelijkse uitlaatbeurten ook gedwongen wordt om de auto te grijpen? Wanneer de gemeente ons hondenbezitters dwingt om jaarlijks een belasting te betalen voor onze trouwe viervoeters, dan mogen we toch ook verwachten dat er iets tegenover staat? Op zijn minst toch wel een paar plekken waar we onze honden lekker los mogen laten snuffelen en rennen!

Renée