

COLUMN

Ook Badhoevedorp wordt wakker

BADHOEVEDORP ► Het is een prachtige heerlijke lentedag in Badhoevedorp en ik maak een wandeling. Ik heb zin in een heerlijke verfrissing en loop naar het Dorpsplein.

Daar aangekomen nestel ik mij op een van de drie knusse terrasjes en bestel een koud drankje.

In het midden van het plein laat de fontein zich deze tijd van het jaar van zijn beste kant zien en de prachtige boompjes staan in volle bloesem.

Het plein ziet er gezellig uit, met de fraaie bloembakken en de eerste tulpen en narcissen.

Ik zwaai naar een aantal bekenden op de fiets, die over hun eigen fietspad langs het plein rijden.

In gedachten maak ik alvast een boodschappenlijstje en kijk naar de winkels op het plein om inspiratie op te doen.

Ik hoor de twee wijkagenten die voorbijkomen praten over het dorpsfeest van aanstaande vrijdag.

Ze lopen naar de politiepost aan het plein.

Mij schiet te binnen dat ik nog even langs de gemeente moet voor mijn paspoort. Maar gelukkig is de gemeentesecretarie ook in het centrum gevestigd.

De bus stopt aan de rand van het plein: fijn dat het openbaar vervoer in Badhoevedorp weer picobello geregeld is.

Ik neem nog maar een



slokje van mijn drankje en sluit mijn ogen even lichtjes.

Droom

Als ik ze weer opendoe schrik ik wakker.

Was dit nou echt een droom?

Of hebben we al zo'n lekker centraal plein?

Nee hoor, u heeft niets gemist!

Maar het is wel zaak dat we als dorp in de plannen voor ons nieuwe centrum alert blijven en de gemeente voeren met ons diepste wensen en verlangens.

De afgelopen tijd heb ik een paar bijeenkomsten in het dorpshuis bezocht, zowel van gemeente als dorpsraad, met een enorme opkomst.

Het lijkt wel alsof het dorp aan het ontwaken is nu de eerste schoppen voor het nieuwe park al snel de grond in gaan.

Misschien dat we voor het centrum in een eerdere fase ons als dorp goed kunnen laten horen.

Dan komt mijn droom toch nog uit en zien we elkaar over een paar jaar op dat terrasje.

Renée