

COLUMN

To strooi or not to strooi

BADHOEVEDORP ► Nu de vorst weer een rol gaat spelen in ons leven, of we dat nu leuk vinden of niet, breken de discussies los over een aantal kougerelateerde thema's. Waarom strooien we alleen op grote wegen maar niet op de kleine?

Mijn eigen straat mag ik uitglibberen met alle risico's op blikshade, maar zodra ik bij de Burgemeester Amersfoordtlaan kom is er gestrooid. Daar wel! Akkoord, daar rijdt meer verkeer en de bus bovendien.

En meer verkeer zorgt er weer voor dat de gladheidsbestrijding beter tot zijn recht komt.

De fietsstroken, een ander heikel onderwerp.

Vaak blijft er een klein gootje over, waar je als fietser nog veilig overheen kan, maar God verhoede dat je moet inhalen of moet uitwijken voor een dubbel geparkeerde auto.

Het is soms doodeng.

Wat dat betreft zijn de drukkere fietspaden er beter aan toe: daar wordt gestrooid.

En wat moeten we met het afgeven van code geel, oranje of rood aan de ene kant, maar het intensief strooien aan de andere kant?

Kunnen we nu de weg op, want het is veilig, er is immers gestrooid, of doen we er goed aan toch thuis bij de kachel te blijven zitten en het werk dan maar vanuit huis te doen, als dat al mogelijk is.



Nog een dilemma: winterbanden of niet.

Je durft met je oudere auto zonder winterbanden haast niet meer de weg op, maar automobilisten met winterbanden wanen zich in alle omstandigheden 'veilig': ze hebben toch winterbanden? En houden we allemaal ons eigen stoepje ijs- en sneeuwvrij?

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening nog steeds een verplichting, je moet anderhalve meter van de stoep vrijhouden voor de voetgangers.

En weer ben ik regelmatig langs de aanbiedingen van een sneeuwschep gelopen met die eeuwige twijfel in mijn hart.

En weer spijt dat ik het ding niet heb gekocht wanneer de eerste sneeuw valt. Ik zal het eerlijk zeggen: ik haat de winter!

Ik hou niet van sneeuw, ijs en vooral de kou.

En zeker niet na die warme dagen onder de kerstboom, met kaarslicht en warme gezelligheid.

Ik verlang hartstochtelijk naar de strelende stralen van de warme zon en kijk reikhalzend uit naar een vroeg voorjaar.

Renée Heijmans