

COLUMN

De redelijke meerderheid

Nu de verkiezingen dichterbij komen, worden we dagelijks geconfronteerd met een enorme hoeveelheid oneliners. Stellige uitspraken van politici op radio en tv, maar ook op media als Facebook en Twitter, die binnen no time overgenomen worden en als zoete broodjes door velen worden geconsumeerd.

Ja, de gewone man heeft eindelijk een stem, horen we vaak de laatste tijd. En niet eens een gewone stem, er wordt alleen nog maar luidkeels geschreeuwd. En het egocentrisch denken viert hoogtij. Vreemde statements worden gepresenteerd als vaststaande feiten, ieder tegengeluid wordt afgedaan als nepnieuws. Zonder enig bewijs worden uitspraken gedaan als: 'Blonde vrouwen durven in Nederland de straat niet meer op' of 'Artsen plegen sneller euthanasie bij ouderen met een migrantenachtergrond' of 'Alle Zwarte Piet aanhangers zijn racistisch'. En we krijgen natuurlijk uit Amerika op het moment het allerslechtste voorbeeld dat er op dit gebied bestaat! Een schreeuwende president, met geringe kennis van zaken, die niet schuwt om samen te werken een dictator met onfrisse praktijken en die censuur toepast alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Mijn journalistieke hart krimpt ineen bij het zien van de manier waarop hij enigszins kritische pers buitens-



luit en ze geen gelegenheid biedt tot vragen. Dat zou hier toch echt ondenkbaar zijn!

Alhoewel? Ik ben, als lid van de begeleidingsgroep Park Quatrebras, uitgenodigd voor een evaluatieavond met Klankbordgroep, CPO en begeleidingsgroepen over de wijze waarop de gemeente de participatie heeft vormgegeven. Een interessant onderwerp voor iedereen die Badhoevedorp aan het hart gaat, waarover een heleboel te zeggen én te schrijven valt. Maar mijn verzoek om over deze avond een artikel te schrijven voor het *Witte Weekblad* werd afgewezen. Ik ben daar welkom als lid van de begeleidingsgroep, maar niet als journalist. Toch een beetje Haarlemmermeerse censuur?

Maar goed, terug naar 'de gewone man', die schreeuwend eindelijk wordt gehoord. Het lijkt me nu tijd worden dat ook de redelijke meerderheid eens wordt gehoord. Dat de nuance in discussies weer terugkomt en dat het zwart-wit denken niet uitsluitend de boventoon voert. En dat de media ook een podium gaan bieden aan de redelijkheid, alhoewel die wellicht wat minder spetterende tv of krantenkoppen oplevert.

Renée