

COLUMN

Van A9 naar Groen Lint

Nu de A9 voor de helft al weg is en de andere helft over een paar weken, komt het moment dichterbij dat er met de vrijgekomen ruimte iets anders wordt gedaan. Het vertrouwde Wandelbos wordt getransformeerd tot een nieuw Park Quatrebras.



Voorlopig moeten we het doen met de enorme trieste aanblik die het Wandelbos nu biedt. Ik was geschokt om te zien wat het effect is van al die omgekaptte bomen, de verplaatsingen van grond, de bouwplaten en de lelijke schermen van de weg, die nu opeens goed zichtbaar zijn. Natuurlijk, alles wordt beter, heeft de gemeente beloofd, maar het vergt wel heel veel geduld voor we ooit weer lekker kunnen rondlopen in dit getorpedeerde stukje dorp. Ik citeer de Stuurgroep Badhoevedorp uit 2013: 'Het Lint is ... de groene route door Badhoevedorp, die iedereen gebruikt, van de ene kant naar de andere kant van het dorp, die wijk-, buurtparken en pleintjes verbindt, die herinnert aan de Kromme Tocht en aan de A9 en die het oude met het nieuwe verbindt.' Een stukje Kromme Tocht terug? Lijkt me geweldig en naar ik heb begrepen voor de waterhuishouding essentieel. Een verbinding aanleggen tussen oost en west voor fietsers en voetgangers? Super idee! Maar jakkes, een asfaltbaan aanleggen van 4 meter breed (waarvan de gemeen-

te roept dat het een fysieke herinnering aan de A9 is!) waarvan zowel fietsers als voetgangers gebruik moeten gaan maken. Samen. Lekker modern, ze noemen het 'shared space'. In het deel van het Park Quatrebras werd dit aanvankelijk ook nog gecombineerd met een hondenlosloopegebied. Snapt u het? Ik niet. Het 'samen' gebruiken van een dergelijke weg is toch aansturen op problemen, zeker voor de kwetsbare groepen wandelaars, zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. En wie gaat controleren wie gebruik maakt van dat fietspad? Mag de snorscooter ook? En hoe staat het met de elektrische fietsen, die de snelheid van een snorscooter prima evenaren. Hoe gaan we om met scootmobielen? Echt – dit kan volgens mij niet verstandig zijn. Waarom wel kiezen voor een soort Kromme Tocht waarvan mensen niet kunnen genieten omdat ze om zich heen moeten kijken om niet van de sokken gereden te worden of niemand aan te rijden?

Renée Heijmans