

COLUMN

Hier aan de kust ...

Vanuit een knus huisje op Schouwen-Duiveland probeer ik inspiratie op te doen voor een column. Inspiratie te over: het is hier zo mooi, heerlijk rustig en het weer is fantastisch.

Mijn echtgenoot zorgt ervoor dat al het lekkers dat ik naar binnen gooi door een tochtje op de fiets of een fikse wandeling door de duinen meteen weer wordt gecompenseerd, zodat de weegschaal straks niet al te grote schade te zien zal geven. De ontdekking van deze trip: de Zeeuwse bolus, een calorieën bommetje maar oh zo lekker.

Onwillekeurig maak je dan af en toe een vergelijking tussen het gezellige Badhoevedorp en het haast even gezellige Burgh-Haamstede.

Beiden kennen de Albert Heijn, hetgeen wel handig is, want de ingrediënten die ik vergeten had mee te nemen van huis kan ik hier in dezelfde verpakking krijgen. Ze zijn ook even lang open, maar de Appie in Burgh-Haamstede is dichterbij dan die in Badhoevedorp.

Zowel op de fiets als wandelend kennis gemaakt met het 'shared space' concept (fietsers en voetgangers op één weg), dat wij in ons nieuwe park Quatrebras ook gaan krijgen.

Volgens de voorstanders een geweldige, recreatieve manier van samen delen, volgens de tegenstanders een onveilige situatie voor



de kwetsbare verkeersgebruikers. Nou reken ik mezelf niet onmiddellijk tot die laatste categorie, maar het moet me van het hart: ik vind het niets! Vandaag moesten we per fiets een pad langs, duin op en af met flinke hoogteverschillen: de voetgangers moest je van verre al waarschuwen met een belletje; die vervolgens paniekerig om zich heen grepen, om hun loslopende hondjes onder controle te houden. En ondertussen kijken of je er links of rechts omheen moest gaan.

Later vandaag maakten we nog een wandeling door de duinen, toen waren de rollen omgekeerd.

Heel onprettig als je lekker loopt te wandelen met je neus in de zon, dat er steeds weer een fietser zijn komst aankondigt en je onwillekeurig toch wat dichterbij de rand van de weg schuift om hem langs te laten.

Nee, wat mij betreft mogen we dit voor Badhoevedorp meteen schrappen. Wel lekker is de rust in Burgh-Haamstede: je slaapt zo lekker uit zonder dat vliegveld en die snelwegen naast de deur.

Ach, morgen weer lekker naar huis.

Renée Heijmans